



# 15e nieuwsbrief

Samen, zeer zeker ook met uw hulp, konden we weer veel bereiken in de afgelopen vier maanden en zoals u op de vorige pagina ziet, gaan we vanaf nu het nieuwe embleem gebruiken. Dit nieuwe embleem benadrukt de samenwerking van onze beide stichtingen, Sri Lanka en Nederland, nog eens extra.

Waarom nu pas? We kregen op 2 juli de officiële inschrijving van onze Sri Lankaanse stichting "Support us Supporting". Het is in Sri Lanka namelijk gebruikelijk om deze officiële inschrijving pas te bekrachtigen als men twee jaar na oprichting levensvatbaarheid heeft bewezen. Onze alleskunner en bestuurslid in Sri Lanka, Sameera Upendra ontwierp het nieuwe embleem.



## DANK VOOR UW DONATIES....

In de loop van het afgelopen jaar ontvingen we weer diverse geweldige donaties, onze dank hiervoor!

- Van de firma **Regout Balance** systemen uit Maastricht, ontvingen we twee verrijdbare en zes wandsystemen voor de school van pater John Kennedy Perera, het Sint Thomas College, uit Seeduwa.
- Van **Medireva Maastricht** kregen we een dertigtal opvouwbaar rolstoelen, omdat hun verhuurafdeling ermee stopte. Niet veel later belde de heer Roel Brodski van eveneens Medireva, dat er nog een tiental dure nieuwe rolstoelen beschikbaar kwamen, die uit de verkoop werden gehaald.
- Van het **Zuyderland** ziekenhuis uit Sittard kregen we vier bed tilliften, enkele steadies en dergelijke spullen.
- Vele bedrijven gaven weer financiële bijdrages, kijk voor het overzicht op onze website [www.steunonssteunen.nl](http://www.steunonssteunen.nl).
- Van vele privépersonen kregen we fietsen, hoorapparaten en andere goed bruikbare spullen en geld geschonken.  
**Heel apart was natuurlijk de sponsor actie van onze vriend Math Thewessen. Hij fietste, na een gedegen voorbereiding, de amateur Amstel Goldrace als sponsor actie voor ons project en het bracht een geweldig bedrag op.**
- De **volleybalvereniging SEC**. schonk nog goed bruikbare shirts en trainingspakken.

- Het Amerikaanse oorlogskerkhof uit Margraten schonk een overtallige rolstoel.
- De geweldige medereizigers van de afgelopen mei trip, Els en Piet Pakbier, schonken o.a. een scootmobiel voor de gehandicapte Sanduni Setchana.

## Projecten in Sri Lanka

Sinds onze laatste nieuwsbrief van april, en zeker tijdens onze mei trip, konden we weer veel betekenen voor onze arme en gehandicapte vrienden uit Sri Lanka. In deze nieuwsbrief lichten wij u dan ook graag in over de stand van zaken.

- We konden het zogenaamde Bobby huis opleveren en ter beschikking stellen aan het gezin met hun drie jonge kinderen.
- Aan de rand van Baddegama bouwen we het zogenaamde Pilagoda huis voor een vijfkoppige familie, ouders en drie jonge kinderen.
- We schonken Sanduni Setchana, het 16 jarige meisje met gevoelloze benen, een scootmobiel.
- Voor een doofstomme familie met drie jonge kinderen, lieten we vloeren egaliseren en muren pleisteren en voor de kinderen zoeken we een oplossing voor hun gehoor problemen.
- Bij het Perera bejaardenhuis repareerden we daken, verfden het binnen gedeelte, kochten nieuwe matrassen en voorzagen we alle oudjes van een bril, zodat ze weer hun krantje kunnen lezen.
- Voor Sanjana Vidushika kochten we een "Geta Beraya", een traditionele trom zodat ze haar studie "Culturele muziek", kan volgen.
- Voor een gehandicapte broer en zus, van in de zestig jaar, lieten we de vloeren van hun huis egaliseren. Omdat de broer een beenprothese heeft en de zus op krukken loopt kunnen ze nu makkelijker lopen in huis. Ook verzorgden we nog matrassen voor beiden want ze sliepen op houten ondergrond.
- Een bijna vijfjarig gehandicapt meisje kochten we een buggy. Ze heeft spastische beentjes en moeder moest haar steeds dragen een bijna ondoenlijke zaak. Nu kan moeder haar makkelijk overal mee naar toe nemen.
- Voor een oude moeder met haar geestelijk gehandicapte dochter, bouwen we een buiten toilet.

- De boys van het Sarvodaya huis gaven we enkele volley en voetballen en gaven natuurlijk een heerlijk avondmaal. Ook de kleuterschool van Rusith "KIDS WORLD" gaven we enkele ballen.
- Voor Anushika betalen we haar studie "Cultureel dancing".
- Namalee betaalden we de benodigde medicijnen voor haar zieke baby.
- Voor een zus en een kennis van onze kok Yasarathna, die beiden aan een been waren geopereerd na een ongeluk, kochten we ieder een stel krukken zodat ze weer snel konden gaan oefenen met lopen.
- De voorbereidingen van de nieuw te bouwen blinden vakschool vorderen gestaag, de eerste tekeningen zijn bijna klaar.
- De 6 jarige protegé Sanula van onze blinde vriend Janaka Deshapariya gaven we een oprolbare piano, hij wil piano spelen gaan studeren.
- Ons restaurant voorzagen we van verlichte reclame buitenborden, zodat het 's avonds ook goed is te vinden. De keuken werd te klein en we bouwen een stuk achter de bestaande keuken bij. Een nieuwe blender, ventilator en komfoor waren hard nodig en werden dus aangeschaft.

**Samen bezochten we natuurlijk ook weer mijn ouders van het Senehasa bejaardenhuis, mijn dochters van Lotus Girls Home in Welevitiya/Divitura en de dames van het Sambodhy huis. Bij ons bezoek namen we enkele kilo's cake mee om samen bij de thee te verorberen. Het is iedere keer weer zo heerlijk om de knuffels en lachende gezichten te ervaren bij het weerzien.**

**In de regionale krant van 21 augustus werd zelfs met foto vermeld, dat we de gehandicapte Sanduni Setchana een scootmobiel verzorgden.**



Samen konden we Sanduni haar nieuwe scootmobiel overhandigen. Wat was ze intens dankbaar en gelukkig.....

**Door de hoeveelheid van projecten is het bijna onmogelijk om een nieuwsbrief inclusief alle foto's te maken. We maakten echter een overzichtelijke power point presentatie, die we als bijlage meesturen en indien niet ontvangen die u bij interesse, via ons mailadres [jo@wouters-zn.nl](mailto:jo@wouters-zn.nl), kunt opvragen.**

Het complete vrijwilligers team, deze keer inclusief Jo's medereizigers Els en Piet Pakbier, maakten dat we weer een geweldige hulptrip konden maken. Ook uw onontbeerlijke steun, zowel materieel als financieel, was weer geweldig en we hopen dan ook dat u ons ook in de toekomst blijft steunen, het is tenslotte onze gezamenlijke steunclub.

HET BESTUUR, Roos, Melissa, Jo, Jef

U zult begrijpen, dat wij zonder Uw financiële steun lang niet zoveel kunnen betekenen voor onze arme en gehandicapte vrienden in Sri Lanka . Daarom durven wij U weer te vragen **onze gezamenlijke steunclub** te bedelen, zodat we ook de tweede helft van 2018 onze vrienden weer kunnen steunen.

**Ons rekeningnummer bij de ING. is NL92INGB0680545514  
tnv. R. en J.Wouters tbv. Stichting Steun ons Steunen**

(In verband met de nieuwe privacy wetgeving, willen wij u mededelen dat alle personen te zien op de foto's in deze nieuwsbrief en power point presentatie hun goedkeuring gaven voor tentoonstelling.)

(Onze financiële administratie wordt ieder jaar door een officieel administratiekantoor gecontroleerd, ook ivm. onze ANBI goedkeuring. Ook u mag onze financiële administratie ten allen tijde komen inzien. Maak een afspraak met Jo Wouters GSM. 06-11194967.)

(Ook voor vrijwilligers en mensen die mee willen reizen bestaat de mogelijkheid om in onze opgeknapte kamers, boven het restaurant, te wonen tijdens de trip. Vrijwilligers, die op de projecten meewerken kunnen hier gratis gebruik van maken ! Meldt je aan bij Jo Wouters GSM. 06-11194967 )

(Misschien ten overvloede zij nog vermeld, dat al onze persoonlijke uitgaven tijdens onze reizen uit eigen zak worden betaald en dat onze inkomsten voor de volle 100% aan de projecten wordt besteed en **wij beslist geen corrupte projecten steunen.**)